



DE PARELHOEVE

Leo en Jannette Bevaart

Op Pleegzorgboerderij De Parelhoeve wonen wij als vaste pleegouders van een 'groot pleeggezin' op een mooi landelijk plekje aan de rand van het dorp Fijnaart in West-Brabant.

Onze drie eigen kinderen zijn inmiddels volwassen en uitwonend, hoewel de jongste dochter nog regelmatig thuis te vinden is. Daarnaast wonen er momenteel meerdere pleegkinderen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, die al van jongs af aan bij ons warme pleeggezin wonen.

De meeste van deze pleegkinderen hebben ouders met een beperking en/of psychische problemen, waardoor de kinderen niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Daardoor betreft het langdurige plaatsingen, wat betekent dat de pleegkinderen op De Parelhoeve blijven wonen totdat ze op eigen benen kunnen staan (al dan niet zelfstandig, begeleid of beschermd wonen).



Hoe het begon

In maart 2009 (17 jaar geleden!) kwam het eerste pleegkind bij ons wonen. In de loop der jaren groeide het gezin met pleegkinderen, die eerst tijdelijk kwamen en uiteindelijk langdurig onderdeel van het gezin werden. In totaal zijn er 6 pleegkinderen jarenlang gebleven. Onze eigen dochter woonde toen ook nog thuis, waardoor het een drukke (maar heel gezellige) boel was!



De Heer had ons jaren geleden al op hun hart gelegd om ons hart en huis open te stellen voor kwetsbare kinderen. Vaak komen deze kinderen uit een omgeving van huiselijk geweld, ernstige verwaarlozing en/of seksueel misbruik. Door dit traumatisch-belast verleden hebben deze kinderen vaak een forse ontwikkelingsachterstand opgelopen, met psychische problemen en/of ernstige gedragsproblemen als gevolg. We proberen de kinderen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. Dit doen we door hen naast liefde, vertrouwen en geborgenheid ook de nodige duidelijkheid en structuur te bieden. Dit, in combinatie met onze jarenlange pleegzorgervaring, heeft ervoor gezorgd dat we – in fijne samenwerking met traumadeskundigen – diverse pleegkinderen hebben kunnen helpen met hun traumaverwerking. Hierdoor kunnen ze weer lachen en genieten van het leven!



Leila voor traumaverwerking



Leila na traumaverwerking



Wettelijke vertegenwoordiging

Als vaste pleegouders hadden we jarenlang over vijf pleegkinderen de pleegoudervoogdij (tot 18 jaar), dus het gezag over de kinderen. Pleegoudervoogdij is echter iets wat pleegouders niet zomaar verkrijgen, dus we vonden het dan ook een hele eer dat we het vertrouwen van de rechtbank hebben gekregen om over deze kinderen de volledige verantwoordelijkheid te dragen.

Inmiddels zijn de betreffende pleegkinderen 18+ en is er curatorschap geregeld over twee van deze pleegkinderen, met het oog op de toekomst.

Vier van deze vijf pleegkinderen wilden hun achternaam laten wijzigen in de familienaam Bevaart. Elk kind vanwege eigen persoonlijke beweegredenen. Het voelde voor ons als de kers op de taart. We zijn oprecht een hecht gezin met elkaar ♥.



Dieren

Naast de liefde voor kinderen, houden we ook van dieren. Dieren hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind en zijn heel goed voor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde: ze kunnen ermee knuffelen, maar hen ook verzorgen. Op Pleegzorgboerderij De Parelhoeve komt alles samen: een fijne plek, waar voldoende ruimte voor de pleegkinderen is om te leven en te kunnen spelen, mét veel dieren. En er zijn veel dieren geknuffeld en verzorgd de afgelopen jaren, zoals honden, poezen, kippen, konijnen, tamme muizen en ratten, gerbils, cavia's, hamsters, vissen, geitjes en vogels, maar de kippen en honden nemen toch wel de meest prominente plaats in De Parelhoeve.

Achtergrond Leo en Jannette Bevaart

Jannette heeft diverse jaren met veel plezier in de Gehandicaptenzorg en bij de Thuiszorg gewerkt. In de Gehandicaptenzorg heeft ze gewerkt met ernstig lichamelijk gehandicapten. Hier is de liefde voor kwetsbare mensen ontstaan. De liefde voor de kinderen was altijd al aanwezig. Zij heeft haar baan opgegeven, om thuis bij de pleegkinderen te kunnen zijn.

Leo werkte jarenlang als operator in een regionale glasfabriek. Naast zijn fulltimebaan had hij net zo goed een parttimebaan als klusjesman kunnen hebben, met alle kinderkamers die hij door de jaren heen heeft gebouwd en aangepakt. Hij is inmiddels met vervroegd pensioen, waardoor hij nu meer tijd met het gezin heeft. Leo en Jannette zijn een (h)echt team!

Parel in Gods Hand

Ons 'christen-zijn' heeft een belangrijke plaats in ons leven. De liefde voor de kinderen was er altijd al, maar we voelen ons door de Heer geroepen om dit mooie pleegzorgwerk te mogen doen. We vinden het fijn om de pleegkinderen liefdevol in ons gezin op te nemen en hen daarbij te leren dat ze een parel in Gods Hand zijn! Hier is ook ons logo op gebaseerd.



Actie voor dak-en vloer-renovatie inclusief dakkapel en verduurzaming

Het oude dijkhuis van de Parelhoeve is ca. 100 jaar oud en het dak en de begane grondvloer zijn niet geïsoleerd. In de herfst- en wintermaanden voelen de pleegkinderen de koude wind vanuit de polder goed in hun slaapkamers, wat voor hen oncomfortabel is. Bovendien gaat de warmte verloren, wat niet alleen de leefomgeving van de kinderen beïnvloed, maar ook de energiekosten verhoogt. Door te besparen op energiekosten kunnen we meer middelen inzetten voor de pleegkinderen.

Daarnaast willen we een dakkapel realiseren voor de kleinste slaapkamer, zodat het langste pleegkind in huis eindelijk meer ruimte krijgt!

Doel en financiering

De Parelhoeve krijgt steun van alle kanten en op verschillende manieren. Sponsoring, fondsbijdragen en geld wervende acties (waaronder Duurzaamheidsbijdrage van de Rabobank), hebben ervoor gezorgd dat we al het één en ander hebben kunnen verzamelen, maar we hebben nog veel meer nodig! Vandaar deze actie. Ons doel is om al deze aanpassingen vóór de zomervakantie te kunnen realiseren.

Helpt u mee om van de Parelhoeve een fijne woon- en leefomgeving te maken?

Zie voor meer informatie over De Parelhoeve of over onze actie op onze website:
www.stichtingdeparelhoeve.nl
info@stichtingdeparelhoeve.nl